



## Een nieuw begin

Een nieuw begin mag best lang duren,  
het hoeft niet radicaal te zijn.  
Steeds een beetje verder sturen,  
verandering begint heel klein.

*Martin Gijzemijter*

## De nieuwe nieuwsbrief is er

Dit is het eerste nummer van de nieuwe nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezooom i.o. De nieuwsbrief verschijnt voortaan om de 14 dagen en vervangt de eerdere zondagsbrief van Dieren, de nieuwsbrief van Spankeren en de nieuwsbrief 'Samen..Gaan'. In deze nieuwsbrief zal vooral het actuele nieuws verschijnen, want het kerkblad beslaat daarvoor een te grote periode en is meer gericht op inspiratie en minder op tijdgebonden informatie. Er is een aparte redactie die deze brief samenstelt en uitgeeft. De medewerkers die, bij toerbeurt, de nieuwsbrief verzorgen zijn Elise Spaander, Evelien Schülski-Inia, Lidy te Hennepe, Margreet Buijs, Tineke van Middelkoop en Fred

Haandrikman. Kopij kan door iedereen worden aangeleverd via het e-mailadres: [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com) Inleveren kopij uiterlijk de woensdag voor de uitgiftedatum.

Iedereen kan een gratis abonnement op deze nieuwsbrief krijgen. In principe wordt de nieuwsbrief alleen via de e-mail verstuurd, maar voor mensen die geen computer hebben kan ook een papieren versie worden bezorgd. Alle abonnees die op de verzendlijsten stonden van de Samen..Gaan nieuwsbrief, de nieuwsbrief van Spankeren en de zondagsbrief van Dieren zijn overgezet naar de verzendlijst van deze nieuwe nieuwsbrief en krijgen automatisch de nieuwe nieuwsbrief toegestuurd. Mocht u hem nog niet ontvangen, of wilt u de nieuwsbrief graag bezorgd krijgen omdat u geen computer heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com) of bellen naar Fred Haandrikman 06-21 59 55 29.

**Nieuwsbrief** 

## Kerkdiensten komende twee weken

### Zondag 15 januari

10.00 uur Petruskerk – ds. Frans Ort  
Gezamenlijke dienst met afscheid van waarnemend predikant in Spankeren ds. Dik Bos en belijdenis van Joline Brouwer uit Westervoort (vroeger: Dieren) en Esther van Loenen. Esther zal daarbij ook worden gedoopt.



Omdat het al een erg volle dienst is, is besloten om het geplande Heilig Avondmaal te verschuiven naar een latere datum.

### Zondag 22 januari

10.00 uur Emmaüskerk – Pastor Anita Coenraads  
Gezamenlijke oecumenische viering i.v.m. de Week van gebed voor eenheid van christenen. Met medewerking van Ichtus.  
Kerken worden aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

## Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden gevolgd op internet via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).  
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

De diensten in de Boskapel te Laag-Soeren kunnen niet on-line worden gevolgd.



kerkdienst  
gemist.nl

## Bedankt

Wij danken jullie voor de vele hartelijke reacties na het overlijden van Gérard Warner. Het was fijn zoveel meeleven te ervaren. Ook namens kinderen en kleinkinderen,

*Martie Warner*

## Mijn bijbelverhaal

De BVvanVerhalen is een dynamische groep van vertellers. Vooral de laatste tijd hebben er wel wat wisseling van vertellers plaatsgevonden. Zo is Frans Ort enige tijd geleden gestopt en onlangs heeft Tineke van Middelkoop aangegeven geen deel meer uit te kunnen maken van onze groep. Daartegenover staat dat Dick Goedhart (ook regelmatige pianist bij de omlijsting van de vertellingen) aangegeven heeft als verteller mee te willen doen.

Uitbreiding van onze vertelgroep met nieuwe vertellers is een wens. Heeft u interesse of wilt u gewoon een keer meedoen meld u dan bij ons.

Wat zijn onze verdere plannen?

De BVvanVerhalen gaat op 22 januari 2023 om 19.00 uur in de Petruskerk te Spankeren weer een aantal verhalen vertellen. Dit keer worden het zeer verschillende verhalen van persoonlijke aard. De vertellers kiezen een verhaal uit de Bijbel, dat hen persoonlijk raakt of boeit. Zij gaan u vertellen waarom dat speciale verhaal door hen is uitgekozen. De muzikale omlijsting wordt gedaan door Ronald Brons.

De daaropvolgende vertelling hebben we in oktober van 2023 vastgelegd. Dat doen we om ons wat langer en intenser te verdiepen in het verhaal van Job.

Wij hopen op uw belangstelling in het nieuwe jaar. Namens de groep  
*Roelf Lanting (Renb.lanting@ziggo.nl)*

## Wie helpt de vluchtelingen in Dieren?

Sinds eind december zijn er bij de sluis in Dieren twee boten aangemeerd. Hierop wordt noodopvang geboden aan c.a. 80 asielzoekers. Deze groep blijft tot eind maart in Dieren, hiervoor waren ze eerder in Voorthuizen gehuisvest.

Het betreft (oorlogs)vluchtelingen uit verschillende landen, onder andere uit Syrië en Eritrea. Het is een gemengd gezelschap; alleenstaande mannen en vrouwen en gezinnen. De meeste zijn geregistreerd en het gaat vooral om kansrijke vluchtelingen. Dat wil zeggen dat ze kans maken om statushouder te worden.



Vanuit de diaconie hebben we gesproken met de locatiemanager(s) van de opvang over wat we zouden kunnen betekenen tijdens hun verblijf. Het initiatief om contact te leggen werd gewaardeerd. Het grootste issue, gaf men aan, is dat men zich te pletter verveelt. Er is zowel behoefte aan actieve bezigheden als meer gezellig samen bezig zijn. Er is ook een groep die graag Nederlands wil leren.

We willen graag kijken of we, naast de reguliere activiteiten van de kerk, wat laagdrempelige initiatieven kunnen ontwikkelen. Dit kan gaan van samen wandelen tot een avond organiseren. Ook voor ons is het experimenteren met waar behoefte aan is en hoe dat over cultuur- en taalbarrières heen voor elkaar te krijgen.

We zijn het volgende aan het opstarten:

- Nederlandse les: er is een groep die graag Nederlands wil leren. Individueel met een kleine groep in het Nederlands te converseren. Hierbij spreek je tijd en locatie zelf af.
- Activiteit op dinsdag middag van 15:00 tot 17:00, we starten nu met creatieve activiteiten. Kan ook uitgebreid naar andere dingen. Heb je een talent dat je wil delen of wil je mee helpen organiseren.
- Wandelaafspraak voor dames op vrijdagochtend 9:30. Kom je de groep versterken.
- Een ander voorstel? een sportieve activiteit?

We zoeken dus hulp vanaf nu tot eind maart. Meld je aan bij:

Brian Colen E-mail: [Brian.colen@xs4all.nl](mailto:Brian.colen@xs4all.nl)  
Tel. 06 288 307 60 / 0313 450 007 of

Hetty Plantinga Hetty E-mail:  
Plantinga<hettyplantinga@gmail.com  
Tel. 0313 413501

- Geef aan wat je wil doen of aan mee wil werken. Geef ook aan als je beperkingen ziet.
- Wij zullen contact opnemen en de coördinatie verzorgen.

### Terugblik op de dienst van 8 januari

Het was mooi en heel bijzonder om zo samen het nieuwe jaar te kunnen beginnen. De Petruskerk zat lekker vol en de gemeentezang was 'overweldigend' volgens voorganger ds. Jan Kool uit Vorden.



De bloemen in deze dienst waren bestemd voor de oud-redactieleden van de beide kerkbladen 'Kerknieuws' en 'Kerkklanken' (Diny Evers, Rika Postema, Gert Velsink, Henny Braakman, Thea Henny, Tineke van Middelkoop en Jan Burgers). Deze kerkbladen zijn op 31 december gestopt en worden opgevolgd door een nieuw gezamenlijk blad met een nieuwe redactie. Daarnaast was er een bos bloemen voor Anneke Janssens, het vertrekkende redactielid van de Zondagsbrief (de andere redactieleden gaan in principe door met hun werk voor de nieuwe nieuwsbrief).



De voorzitters van beide kerkenraden, Edith de Lange en Fred Haandikman, reikten de bloemen uit aan de aanwezige redactieleden die vaak al vele tientallen jaren hun bijdrage hadden geleverd, waarvoor hulde. Een groot applaus van de aanwezigen gaf aan dat ook de gemeenteleden erg blij waren met hun vaak jarenlange bijdrage.

Na afloop van de dienst werd er, volgens 'Spankerense traditie', een groepsfoto gemaakt die u op bladzijde 1 aantreft. Vaak is 'haastige spoed zelden goed' en dat was ook deze keer zo, waardoor op de beste groepsfoto enkele mensen aan de linkerkant ontbraken. Maar ze horen er echt bij, vandaar deze aparte foto van hen met excuses van de fotograaf.



Een andere 'Spankerense gewoonte' was na de eerste dienst in het nieuwe jaar samen koffiedrinken met appelbeignets en oliebolletjes en elkaar een goed nieuw jaar wensen. Hier werd ook volop gebruik van gemaakt en gelet op de vele positieve reacties is dat volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.



### Kerkdienst gemist 8 januari

Bij de uitzending van de dienst op 8 januari vanuit de Petruskerk in Spankeren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) ontbrak helaas lange tijd het geluid. Pas tijdens de dienst werd dit ontdekt doordat mensen appjes gingen sturen. In de studio van de kerk bleek dat er een knopje verkeerd stond en dat hadden de technici niet in de gaten, mede omdat zij het geluid wel gewoon konden horen in de studio. Heel vervelend voor al die mensen die mee wilden kijken met deze bijzondere dienst en onze oprechte excuses daarvoor. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen.

*Studioteam Petruskerk*

### Actie Kerkbalans gaat van start

Op 14 januari start de landelijke actie Kerkbalans. Dit jaar hebben de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. ieder nog een eigen actie. Volgend jaar zal dat anders

zijn, dan zijn we inmiddels Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom geworden en is er één actie Kerkbalans. Voor die tijd moet er nog veel werk gebeuren en veel kosten worden gemaakt. Geef royaal voor onze kerk van morgen.



### Omzien naar elkaar

Mevr. M. Plant-Baan is na een verblijf in het ziekenhuis voor revalidatie opgenomen in Intermezzo, kamer 213.

Mevr. N. Tiggelaar-van den Dolder verblijft in Zutphen voor revalidatie. Haar adres is Behandelcentrum De Lunette, afdeling Bastion kamer 13, Coehoorsingel 3, 7201 AA Zutphen.

Wij wensen beiden kracht en vertrouwen toe bij het herstelproces.

### Medewerkers gezocht voor Anders Vieren dienst 5 februari Petruskerk

Frens Vosseberg is nog op zoek naar mensen die hem willen helpen om invulling te geven aan de 'Anders Vieren dienst' in de Petruskerk op 5 februari a.s.

Het is geen gezamenlijke dienst, maar ook mensen uit Dieren zijn natuurlijk van harte welkom om aan te sluiten bij de voorbereidingsgroep.

U kunt zich opgeven bij Frens Vosseberg  
Tel. 06-25 14 04 58 of via de e-mail:  
f.vosseberg65@gmail.com

### Kindernevendienst

Nu we één gemeente zijn en we ook gezamenlijke diensten hebben in de Petruskerk in Spankeren zullen we op dat moment ook daar de kindernevendiensten verzorgen.

Dit is alleen wanneer er geen dienst is in de Ontmoetingskerk in Dieren maar wel in de Petruskerk in Spankeren.

Wanneer er 's middags Kliederkerk is op die bewuste zondag, dan is er nergens kindernevendienst.

Net als in Dieren gaan de kinderen eerst gewoon mee naar de kerk. Vandaaruit gaan we met de kinderen naar de Kerkhorst. Aan het einde van de dienst komen we met de kinderen weer terug in de kerk.

Er zijn ook XL kindernevendiensten. Dit zijn kindernevendiensten tijdens de kerkdienst met een speciale activiteit. De volgende XL-kindernevendienst is op 5 februari in de Ontmoetingskerk.

Iedereen is welkom in Dieren en Spankeren. Tot ziens!

*Namens de leiding van de kindernevendienst,  
Titia Jansen*

### Vrijdagmiddaggebed



Vrijdag 20 januari en vrijdag 3 februari om 15.00 uur wordt er een middaggebed gehouden buiten bij of binnen in de Boskapel in Laag Soeren, geïnspireerd

op de vieringen in Taizé. In de stilte hoor je het suizen van de wind... Een moment om tot je zelf te komen en tot de ander, met een Hoofd of kleine letter. Kom je ook?

Meer informatie bij: Ariëne Scholten 0313-450007/ 06-30255560/a.scholten@xs4all.nl

### WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN

Het Hemelvaartsweekend - donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 - is in Dieren de ontmoeting met onze Partnergemeenten Berlin-Niederschönhausen en Wrocław (Polen). Het thema van dit weekend zal zijn: - CRISIS – met de vragen:

1. Wat verstaat u onder 'crisis'?
2. Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste crises in uw land?
3. Hoe zorgen we als mensen onderling voor meer vertrouwen, verbinding en weerbaarheid?

U, gemeenteleden uit Dieren, Spankeren en Laag-Soeren worden van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over deze

vragen. Ook kunt u meedenken over de invulling en opzet van het weekend.

De eerstvolgende keer komen we bij elkaar op maandag 6 februari om 20.00 uur bij de fam. Colen, Noorderstraat 7, Dieren.

Voor verdere informatie en opgave:

Secretariaat:

Jan Brouwer, Enkweg 39

Tel.: 0313 420396

e-mail: [brostro@hetnet.nl](mailto:brostro@hetnet.nl)

## kerk in actie

### Terugblik op Kerst 2022

In het najaar is Ellen Bollen, onze ouderling en 'contactpersoon' in Colombia geweest voor haar werk en dan bezoekt ze, als het even kan, ook ons project.



Zij vertelt:  
"Kinderen van ons project in Colombia hebben voor kinderen in onze kerk filligraan-

kerststalletjes gemaakt als kerstgeschenk. Het zijn koelkastmagneten, dus je kunt ze ergens op kleven. Er zit ook een mooie kaart bij. In Colombia is het in de kersttijd gewoonte om overal en nergens kerststalletjes neer te zetten, sommige zijn heel groot (Maria is dan een paar meter hoog) of heel uitgebreid (met gasten uit alle delen van de wereld, inclusief allerhande dieren).

Ik heb natuurlijk Flocky wat laten vertellen over het project. Een aantal kinderen kon zich nog



goed herinneren wie dat is, en begonnen het liedje meteen te zingen 'roekoe roekoe'. Verder kreeg ik nog een filmpje uit Colombia met veel kinderen van het project, waarin iedereen bedankt wordt die, zoals ze zeggen, "in hen gelooft".

[https://youtu.be/GOf\\_Vp7Olx](https://youtu.be/GOf_Vp7Olx)

Wij hebben vanuit de gemeente een aantal mooie Kerstkaarten naar hen gestuurd met veel namen van gemeenteleden".

Fijn dat we zo contact kunnen onderhouden met Colombia, dank je wel Ellen.

Er wordt wel eens gevraagd: Wat doet kerk in actie? Kerk in Actie geeft ieder jaar zo'n 300 kerken en partnerorganisaties in 29 landen directe financiële steun. Via dit plaatselijk netwerk kan Kerk in Actie hulp verlenen aan de meest kwetsbare mensen in hun samenleving. Daarnaast werken we ook aan geloofsopbouw via internationale uitwisseling en bemoediging. Meer informatie: [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl).

Een hartelijke groet voor iedereen, van Ria van Voorst-Lockhorst, namens de Werkgroep Kerk in Actie

Zo zeker als de dag  
-zelfs de kortste in de winter-  
volgt op de nacht,  
zo onzeker onze hoop  
dat alle levensduister  
kan opgaan in het licht

Toch houdt dat wankel weten,  
die vonk van licht uit Licht  
ons op de been

In ons ligt een lont  
te wachten op ontbranding  
-soms tegen wens en weten in-  
door Dat wat klein en kwetsbaar  
groter is dan wij.

*Marijke de Bruijne uit vierend dichterbij*

*De nieuwsbrief PG Zuidoost-Veluwezooom i.o. wordt, bij toerbeurt, samengesteld door: Elise Spaander, Evelien Schölski-Inia, Lidy te Hennepe, Margreet Buijs, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman.*

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 25-1-2023 opsturen naar [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com).

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com)