



## Vredeslicht

Een melodie zo licht van klank,  
 door vleugels aangeraakt,  
 zweeft op de adem van de tijd,  
 de Morgenster ontwaakt.

Zo lichtdoorlatend, vol verlangen,  
 verwijst de ster naar 't Vredeslicht,  
 dat klein en teer, nog onbevangen,  
 als wonder bij Maria ligt.

Met licht en luister - op de wind,  
 in 't ritme van Zijn tijd,  
 waar hoop de ware vrede vindt,  
 voor nu.. en eens.... Altijd

*Cobie Verheij-de Peuter*

## Kerkdiensten komende twee weken

Op Kerstavond zaterdag 24 december bent u om 22.30 uur van harte welkom bij de Kerstnachtdienst in de Petruskerk te Spankeren. In deze dienst, waar ds. Klaas Eldering uit Velp voorgaat, staat natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus centraal. Een selectie van het Dierens Mannenkoor o.l.v. Ronald Brons zal muzikale medewerking verlenen. Vanaf 22.15 uur zullen er samen kerstliederen worden gezongen voorafgaand aan de dienst. Een dienst met veel zang. Jong en oud is van harte welkom.

Op 1<sup>e</sup> Kerstdag is er om 10.00 uur de Kerstmorgenviering in de Boskapel te Laag-Soeren. Ds. Jan ter Avest uit Rheden is dan onze voorganger. Centraal staat dan het thema 'Het woord is mens geworden'.

## Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).  
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk wilt kijken geldt de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>



**kerkdienst  
gemist.nl**

## Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen naar de heer Cees Verburg in Spankeren gegaan. A.s. zondag 25 december zijn de bloemen bestemd voor de heer en mevrouw Goedhart in Dieren N-O en de heer H. Semplonius in Laag-Soeren.



## Kerk in Actie - Kinderen in de knel

De uitgangscollectes op Kerstavond en Kerstmorgen zijn bestemd voor 'Kinderen in de knel' en dan in het bijzonder om een beter leven te kunnen geven aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame

en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte tijdens de dienst of maak uw gift over op de rekening NL94 RABO 0313 6001 39 – t.n.v. CvD Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O o.v.v. Kerk in Actie - Vluchtelingenkinderen in Griekenland.



### Adres ds. Ronald Heins

In de Samen..Gaan nieuwsbrief 2022-05 van vorige week staat per ongeluk een verkeerd huisnummer vermeld van de fam. Heins.

Het juiste adres is Warnsveldseweg 12  
7204BD Zutphen. De burens op nr. 16 zullen evt. verkeerd bezorgde post wel afgeven op nr. 12 😊

### Liturgische Advents-Kerstschikking



Schikking 4<sup>e</sup> Advent

In de afgelopen vier weken hebben we de adventsschikking steeds verder zien groeien. Op foto hiernaast ziet u het resultaat van vorige week. Met Kerst wordt de schikking nog rijker.

“Stralend licht de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.” Het tafelkleed is klaar! Er staan vier hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met talloze lichtjes. Tussen deze lichtjes zitten witte bloemetjes, om het feestelijke van Kerst te onderstrepen. Niet alleen in Jezus’ verre voorgelachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze is getrouwd. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze hoogzwanger 140 kilometer afleggen van Nazareth naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terecht komt. In die ontredde situatie krijgt ze haar eerste kind. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen (Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkeld Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Met dank aan de Liturgische bloemschikgroep die al die weken zulke mooie schikkingen maakte.



### Kerstfeest 75+ en Hervormde Vrouwen Groep

Donderdag 15 dec. 2022 vierden we Kerstfeest in de Kerkhorst te Spankeren met het thema ‘Verlangen’. Rond 14.00 uur zat de Kerkhorst vol. Heel fijn en gezellig natuurlijk.

Na een warm welkom geheten te zijn, enkele inleidende woorden en het ontsteken van 3 kaarsen, zongen we met elkaar ‘Komt allen tezamen!’. Vervolgens volgde een prachtig gedicht genaamd ‘ADVENT IS WACHTEN’.

Wachten en verlangen op wat werd voorspeld in Profetenzangen. Luisteren en verlangen, bidden en verlangen, opdat Gods rijk van vrede komen gaat en hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen. Als een vorst die vrede brengt, in een hart dat wacht. Ds. Dik Bos ging voor in een openingsgebed. Vervolgens hoorden we dat organist Dhr. Goedhart niet aanwezig is, i.v.m. familieomstandigheden. Ons zangtalent wordt dan ook die middag begeleid door Thea Henny met de ‘trekzak’.



Het volgende was een Sterrenritueel genaamd **STERREN VOL VERLANGEN**: 5 glanzende sterren worden in de kerstboom gehangen, onderbroken door gezongen coupletten van het lied; 'Nu daagt het in het oosten.....'

Dan volgde er een lezing uit Jesaja 9: 1-2 en 5-6 'Een Morgenster is opgegaan, een Mensenkind voor ons geboren'. Dit Bijbelverhaal werd door Ds. Bos ondersteund met zijn kennis.



Daarna was het pauze .... wat werden we verwend met hapjes, drankjes en andere lekkernijen. Iedereen babbelt er gezellig op los, er is volop ruimte voor gesprekken en kennismaking. We gaan langzamerhand naar de afsluiting van deze middag. Ds. Bos gaat, zoals hij zelf zei, ons nog een kort kerstverhaal vertellen. Of eigenlijk zou je het misschien ook een beeldspraak kunnen noemen; een heel mooi verhaal, waarna misschien, een ieder van ons die dat wil, aan de slag kan met zijn/of haar zelfkennis.

Hierna sloten wij de middag af met het altijd prachtige lied 'Ere zij God'.

*Els Timmer*





**De kerkenraad en de redactieleden wensen u allen  
een gezegend Kerstfeest en een hele fijne jaarwisseling**

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis delen?  
U bent van harte welkom. Mail of bel ons (zie onderstaande gegevens).

*Met een hartelijke groet,*

*Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman*

**Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O**

E-mail: [pkn.spankeren@ziggo.nl](mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl) . Tel. 06-21595529



**Van U is de  
TOEKOMST**

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via de e-mail: [pkn.spankeren@ziggo.nl](mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl)