



Nu gaat de hemel open

Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven, God lacht de mensen toe.

Een kind ligt in de kribbe, Gods' zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen, geluk ligt voor de hand.

Het Woord is vlees geworden, God drukt ons aan het hart,
Hij heeft Zijn Zoon gezonden, van ons een bloedverwant.

Hij zit bij ons aan tafel, Hij deelt met ons Zijn brood,
Zijn God is onze Vader, Hij is een huisgenoot.

O broeder in ons midden, Gods strijd om ons bestaan,
Wij willen U aanbidden, wij leven in Uw naam.

Lied 499 (naar Lukas 2 : 1 – 14, Lukas 24 en Johannes 1 vers 14) Tekst: Hans Bouma, muziek: Louis van Dijk



Kerkdiensten komende twee weken

Op de derde advent, zondag 11 december, wordt de dienst gehouden om 10.00 uur in de Boskapel te Laag-Soeren. Ds. L. den Besten uit Zevenaar is dan onze voorganger.

Op zondag 18 december, vierde advent, is er opnieuw een dienst in de Boskapel in Laag-Soeren. Dan zal de dienst geleid worden door onze eigen waarnemend predikant Ds. Dik Bos uit Doetinchem.

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet via de website www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk wilt kijken geldt de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>



kerkdienst
gemist.nl

Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen naar mevrouw Bea Nijhof-Sangers in Laag-Soeren gegaan. Ook is er een bos bezorgd bij onze kerkrentmeester Cees Verburg in Spankeren.

A.s. zondag 11 december zijn de bloemen bestemd voor mevr. A. Thijssen-Derksen in Eerbeek.



Kerstprogramma Dorpskerk Spankeren

De Stichting Dorpskerk heeft een mooi kerstprogramma samengesteld met voor elk wat wils. Op zaterdag 10 december een eigen kerstmarkt "klein maar fijn". Daarna drie kerstconcerten. Het koor Reset uit Dieren zingt op vrijdag 16 december, echter: geheel uitverkocht!

Op zaterdagavond kunt u genieten van Sursum Corda uit Ellecom. Hun kerstconcert kenmerkt zich door een avond met inhoud. De Carols worden afgewisseld met samenzang. In het midden van dit geheel een eigentijdse Kerstvertelling om met een goed gevoel de donkere dagen voor Kerst in te gaan.



Kerstconcert

Zaterdag 17 december 2022

Dorpskerk Spankeren

Aanvang: 20.00 uur; kerk open 19.30 uur.

'Een bijzonder kerstverhaal'

Verteller : Thea Berndsen
Pianist : Tanya Bosman-Tributsyna
Dirigent : Saskia Huesmann

De toegang is gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



Onze eigen Muziekvereniging Wilhelmina geeft haar traditionele kerstconcert op 21 december in de Dorpskerk. Laat u verrassen door een programma met moderne kerstnummers en samenzang.

Gratis entree.

Stichting Dorpskerk Spankeren

Kerstgroeten naar Colombia

Graag willen wij als werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. kerstgroeten sturen naar allen die in Colombia zijn betrokken bij ons project en zeker niet te vergeten de kinderen daar.



Onze kinderen van de kindernevendienst hebben al een mooie tekening gemaakt met daarop o.a. de namen en een vingerafdruk van de kinderen. Als jongeren en volwassenen willen wij eigenlijk niet achterblijven en wij vragen iedereen om na de dienst vandaag de kaarten die daarvoor beschikbaar liggen te voorzien van jullie naam. Zo willen wij onze verbondenheid met elkaar ook in deze kersttijd laten merken en hen een fijn Kerstfeest wensen. Doen jullie mee?

Stiltekring voor de mensen van Oekraïne en van landen wereldwijd

Op zondag 18 december bent u, ben jij, van harte welkom om, vanaf 14.00 uur op het Stationsplein, aan de zuidkant bij het busstation, in Dieren, stil te staan bij de slachtoffers van Oekraïne en van andere landen wereldwijd. In deze donkere dagen is het heel fijn als mensen stil willen staan bij die verschrikkelijke oorlogen. De stiltekring wordt georganiseerd door de werkgroep Stiltekring/de Ambassade van Vrede, Afdeling Dieren/ Ellecom.

Liturgische Adventsschikking

3^e Advent : *“Verbonden met het rode koord, vruchten van ware liefde te vinden in vrijheid.”*

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie (Jozua 6:25a). Symboliek: Malusappeltjes, bottels, verschillende soorten bessen en kornoelje, verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. Rood is ook de kleur van liefde, van gevaar en van pijn. Zaadvleugeltjes, Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

Vergeving en bevrijding, Rachab, de hoer. Dat klinkt niet positief, 'de hoer Rachab'. Door haar werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt.

Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar

eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt.

Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen.

De takken op de hoeken van de tafel komen van vier verschillende bomen. Als symbool voor de vier heel verschillende vrouwen (Batseba, Ruth, Rachab en Tama) die samen de lijn vormen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

Liturgische bloemschikgroepen Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.



Schikking 2^e advent

Reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde
Genadebrood
aan Boaz ' tafel.

Kerstviering 15 december

Het Pastoraal Team en de Hervormde Vrouwen Groep houden een gezamenlijke Kerstviering op donderdag 15 december 2022 van 14.00 – 17.00 uur in de Kerkhorst . Zij willen iedereen een fijne en gezellige middag bezorgen met een kerstverhaal, Bijbellezing, muziek, zang, declamatie en ruimte voor onderlinge gesprekken. Ds. Dik Bos verleent zijn medewerking en Thea Henny zal op haar trekzak voor de begeleiding zorgen. Iedereen is van harte welkom.



De visitatie



De visitatie, schilder: Domenico Ghirlandaio

Dit schilderij herdenkt het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de echtgenote van Zacharia, die op late leeftijd zwanger is van Johannes de Doper. Precies op het moment dat Elisabeth de groet van Maria hoort, springt het kind in haar schoot op en wordt ze vervuld met de Heilige Geest. 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen' kondigt ze aan, 'en gezegend is de vrucht van uw schoot'.

Lucas 1:39-56

Kerstgroet uit Heelsum

Beste lezers en lezeressen, vanuit Heelsum een warme kerstgroet aan u allen. Weet u altijd gedragen door het Kind in de kribbe dat onze gang gaat. Deze kerstboodschap is nog altijd actueel! Het blijft bijzonder dat God naar ons mensen toekomt.

Een uniek jaar ligt voort u: binnenkort verwelkomt u uw eigen predikant en halverwege het jaar krijgt u de geest met Dieren. Dat deze samengestelde kudde snel een levendige kudde van broeders en zusters mag worden, is mijn hartenwens.

Vrede en alle goeds,
ds. Joke Quik-Verweij, Heelsum



KERSTTIJD

De langste nacht die nadert,
En kerstmis gaat gauw komen.
De bomen zijn ontbladerd,
En alles lijkt te dromen.

De vogels zijn vertrokken
Naar een zonnig zuid'lijk oord.
Ze komen zonder mokken
Terug, geloof mijn woord.

Er komt nu ook een witte waas
Van dunne dwarrel-sneeuw
De wind maakt geen geraas
Aan 't begin van deze eeuw.

Terwijl de koeien binnen staan
En de schapen buiten blaten
Geeft een engel de weg aan
Die d 'herders moeten gaan.

Het Jezuskind wenst ware vrede
Als mensen zijn van goede wil.
Dit was een schone bede,
Maar daarna was het stil.

John Hendriks, Spankeren

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis delen?
U bent van harte welkom. Mail of bel ons (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl . Tel. 06-21595529



**Van U is de
TOEKOMST**

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via de e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl