



ADVENT

Als
 Dictatuur
 Vrede
 Echt
 Niet
 Toelaat
 Dat je in vrede leeft
 Is er toch iets dat vrede geeft
 De verwachting dat het goed komt
 Ook al is de vrede verstomd
 Maar dan in alle kracht ontstaat
 Als Advent in Zijn belofte overgaat

Gertjan van der Kraan



1^e advent

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Kerkdiensten komende twee weken

Op de eerste advent, zondag 27 november, wordt de dienst gehouden om 10.00 uur in de Petruskerk te Spankeren. Ds. J. ter Avest is dan onze voorganger.

Op zondag 27 november is er 's avonds om 19.00 uur een oecumenisch Adventsvesper in de Emmaüskerk te Dieren. Voorganger is ds. F.Z. Ort.

De week daarna wordt de dienst opnieuw gehouden in de Petruskerk te Spankeren. Om 10.00 uur is daar de voorganger mevr. ds. L. van Hilten uit Apeldoorn.

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet via de website www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk wilt kijken geldt de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>



**kerkdienst
gemist.nl**

Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen naar Gerrie Blankenspoor in Laag-Soeren en Jan Burgers in Spankeren gegaan. A.s. zondag 27 november zijn de bloemen bestemd voor Anja en Wim Jonkers te Spankeren.



Liturgisch bloemschikken

1e Advent

"Jong is zij, mooi in paarse rouw aan de koninklijke tafel". De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuel 11:26)

Symboliek: Roodpaarse heidebloemen. Paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man. De gele craspedia (kogelbloem). Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.

De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

Liturgische bloemschikgroep



Liturgische schikking 1^e advent

Terugblik herdenking overledenen

*Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op een wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.*

‘Eens als de bazuinen klinken’ zongen we zondag 20 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdachten hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, tijdens het noemen van de naam werd een kaars aan het licht van de Paaskaars ontstoken. Daarnaast was er voor iedereen een herdenkingssteen waarop de naam van betrokkene stond. Zij worden in liefde herinnerd.



SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een "Rots in de branding" als mensen overspoeld raken door geldproblemen. We weten allemaal dat de coronatijd zwaar weer teweeg brengt. Als je financiën al niet goed op orde zijn ben je maar slecht bestand tegen nieuwe deining. De schulden dreigen alleen maar groter te worden. En nu is daar de energiecrisis ook nog eens overheen gekomen. Hoe lang gaat het nog duren? Hoe houd je dat vol? Dat is precies wat wij zien in deze tijd. De nood is hoog, geldproblemen nemen toe. Hoe fijn is het dan als een maatje bij je thuis komt en je helpt om het hoofd boven water te houden. Hij helpt om "Weer Grip op de Knip" te krijgen, vaste grond onder je voeten. Dat geeft adempauze, rust en moed om vol te houden en te veranderen.

We verwachten een hoos aan nieuwe hulpaanvragen. We zullen meer maatjes nodig hebben om die hoos op te kunnen vangen. Hoe word je een SchuldHulpMaatje? Een nieuw maatje loopt bij voorkeur eerst met een ervaren maatje mee om te ontdekken wat het werk inhoudt. Daarna volgt een 3-daagse training, die wordt gegeven door het Landelijk Opleidingscentrum van SchuldHulpMaatje. Als dat met succes is volbracht, kan dat maatje zelfstandig aan de slag. Eens in de 6 weken organiseren we een lokale maatjesavond waar extra verdieping, onderwijs en intervisie steeds op het programma staan.

SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal is 6 jaar geleden opgericht vanuit acht kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal en die kerken ondersteunen nog steeds ons vrijwilligerswerk. Daar zijn we heel dankbaar voor en zonder die steun kunnen we niet. We werken ook nauw samen met andere instellingen die zich bezighouden met het Armoede Beleid, zoals bijv. Humanitas, de Voedselbanken, Stichting Leergeld, Includio en natuurlijk SchuldDienstVerlening van de Gemeente. Op dit moment hebben we 10 maatjes en 2 coördinatoren.

Deze collecte voor SchuldHulpMaatje zal gebruikt worden om de kosten van de opleiding van de nieuwe maatjes te dekken. Vandaar dat de collecte van harte bij u aanbevolen wordt. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de coördinatoren:
Jan Hamberg: janh.schuldhulpmaatje@gmail.com
en Renske Hoekstra:
renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com



Op de hoogte blijven van Samen..Gaan

Wilt u graag geïnformeerd worden over de stand van zaken m.b.t. de fusie van onze gemeente met de Protestantse gemeente van Dieren, dan kunt u een gratis abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief 'Samen..Gaan'. Hierin staan in principe alle nieuwe ontwikkelingen. Begin volgend jaar komt er ook een nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor nu ook al opgeven.

Wilt u op een verzendlijst, stuur dan een mailtje naar: samengaan.dierenspankeren@gmail.com

Koor- en samenzangavond in Ontmoetingskerk

Uitvoering door koren Ichtus, Kerkkoor en Ontmoetingskoor en samenzang met aanwezigen.

Organisatie: Hans Schimmel

De opbrengst komt ten goede aan het groot onderhoud van het kerkorgel.

Dit evenement vindt plaats op woensdagavond 7 december in de Ontmoetingskerk te Dieren,

aanvang 20.00 uur;
kerk open vanaf 19.30 uur. Einde ca. 21.15 uur. Er is geen pauze.

Na afloop is er gratis koffie of thee voor alle aanwezigen.

Toegang is gratis – wel rekenen wij op een gulle vrijwillige bijdrage.



Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Deze week is de landelijke huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Goed om deze collecte ruimhartig te

steunen. In Dieren is door gemeenteleden huis- -aan-huis gecollecteerd MAAR niet alle straten zijn gedekt. Heeft u ze gemist? Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl

Uit de informatie die hierover is verspreid een enkele impressie: 'Dit verhaal mag niet worden verteld'. Vluchtelingen in Griekenland worden in toenemende mate het leven onmogelijk gemaakt. Bewust. Hun situatie is onmenselijk. Mensen die hen willen helpen krijgen een boete. Journalisten mogen er niet over schrijven. Zeker voor vluchtelingenkinderen heeft deze situatie rampzalige gevolgen.

Enkele tips om in actie te komen:

- In de kerstperiode worden er overal in het land concerten en wakes georganiseerd. Kijk voor het concertprogramma en tickets op www.zingenindekerk.nl
- Tijd om dit onrecht aan te kaarten: Laat de Haagse brievenbus ontploffen. Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer weggijken. Ook politici niet!! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het verschil kunnen maken en een meedogenloze aanpak in een humaan beleid kunnen veranderen. Dus:
 - Pak een kaart met of zonder envelop,
 - Plak een postzegel,
 - Kijk op kerkinactie.nl/aankaarten voor het adres en wat je op de kaart kunt zetten.

Geef vluchtelingenkinderen in Griekenland een stem!



Wees een engel voor een ander

Heb je altijd al een engel willen zijn? Altijd al iemand stiekem in het zonnetje willen zetten? Of vind jij het juist leuker om een zichtbare engel te zijn? Met het Adventsengelenproject kan het allemaal!

Want soms is een idee te leuk om niet uit te voeren. Soms is een idee te leuk om alleen voor het jeugdwerk te bewaren. Daarom doen we het Adventsengelenproject met z'n allen,

gemeentebreed én samen met onze burens in Spankeren en Laag-Soeren.

Het idee is dat jij in de vier weken van Advent vier keer iets doet voor iemand voor wie jij engel zal zijn. Deze persoon heeft zich ook aangemeld om engel te zijn voor iemand anders. Wat je dan kan doen? Hiervoor krijg je iedere week vanaf 27 november een mail of briefje met een korte uitwerking van het thema van de week. Hoe jij dit thema aan de mensen voor wie jij engel bent vorm gaat geven, is helemaal aan jou. Een kaartje met een mooie tekst? Een mooie tekening? Een recept wat je graag deelt? Of een zakje zelfgebakken koekjes? Alles is goed, zolang het binnen jouw mogelijkheden past.

Om mee te doen mail je je naam, adres, telefoonnummer en mailadres aan mij, Jantine Groenewold. Dit kan via de mail jantinegroenewold@pkndieren.nl. Uiteraard stem je met het aanmelden ermee in dat jouw gegevens met één ander persoon in de gemeente gedeeld worden.

Uiteraard doe ik dit project niet alleen. Voor meer informatie of vragen kan je ook bij Anneke Janssens, Bram Janssens, Janneken Kaal en Margot Tomassen terecht.

Ik hoop van ganser harte dat er ook uit deze kring mensen zullen deelnemen aan dit project waarmee we de banden in onze nieuwe gemeenten kunnen aanhalen.

Groetjes, Jantine Groenewold
06-16642291 of jantinegroenewold@pkndieren.nl

Gratis kerst-cd

Gelezen in de Petrus Adventskalender 2022 van PKN Nederland:

Bestel jouw gratis kerst-cd van Edsilia Rombley: 'Kerst duetten' of van Stef Bos: 'Geef Licht'.

Kerstmuziek om van te genieten of weg te geven.

Ga naar: <https://daaromkerst.nl/>



Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis delen? U bent van harte welkom. Mail of bel ons (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pnk.spankeren@ziggo.nl . Tel. 06-21595529



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via de e-mail: pnk.spankeren@ziggo.nl