



Gebed: Zoekend naar toekomst

*Zoekend naar toekomst
tast ik, God,
naar U.*

*Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg,
altijd*

*ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid
ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn
leven*

ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht.

*Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur
ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder.*

*Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok
en als mijn lichaam vergaat
bent U mijn opstanding,
mijn leven.*

*Zoekend naar toekomst
ben ik thuis, mijn God – bij U.*

Ds. André F. Troost

Kerkdiensten komende twee weken

Komende zondag is het eerste Advent. Met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!

A.s. zondag 28 november zal om 10.00 uur mev. J. Aantjes uit Hall voorgaan in onze kerk te Spankeren. Het is dan 1^e Advent en het thema van de dienst is 'Geloof je nog in het wonder?'

Volgende week zondag 5 december gaat ds. G.J. van Pijkeren uit Lochem voor in de Petruskerk om 10.00 uur.

Corona maatregelen in de kerk

Corona grijpt snel om zich heen. Heel veel mensen in onze omgeving zijn besmet. Ook in de kerkdiensten willen we daarom voorzichtig zijn. Vanavond zijn we benieuwd naar de verdere maatregelen die worden afgekondigd door de overheid. Als het nodig is nemen we daarna nog extra maatregelen. Op dit moment gelden de volgende afspraken voor onze kerkdiensten:

De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. U bent welkom als u geen verkoudheidsklachten heeft. Wel wordt u gevraagd om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en weer mondkapjes te dragen op het moment dat u zich verplaatst in de kerk. Neem uw jas mee naar binnen en leg die op een van de stoelen naast of voor u. In de kerk moet altijd 1,5 m afstand worden gehouden. Omdat dat in de kerk te Laag-Soeren lastig is en er dan maar heel weinig mensen in de kerk kunnen, hebben we helaas moeten besluiten om tot eind december daar geen diensten meer te houden. In de Petruskerk zijn om en om rijen stoelen geblokkeerd en moet iedereen zo gaan zitten dat er 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen is. De gezang tijdens de dienst wordt sterk beperkt. Als er extra maatregelen komen zullen we u daarover weer informeren. Houd moed.. heb lief.

Kerkdiensten online te volgen

De zondagse kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet via de website www.kerkdienstgemist.nl.
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

U kunt ook op een later moment de diensten terugkijken of een opname downloaden.



Bloemengroet

Afgelopen week zijn de bloemen naar mevr. A.J. van Hierden in Dieren NO gegaan. A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor mevr. Coby Jansen in Dieren NO.



Gedachtenisondag

Zondag 21 november jl. was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ds. C. Bochanen ging voor in deze dienst in de Petruskerk. "Rouwen is hard werken, uit het dal klimmen gaat niet vanzelf" waren zijn woorden. Deze zondag werden de gemeenteleden herdacht welke ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het was een dienst waarin het verdriet er mocht zijn. Verdriet om het gemis, het gevoel dat het overlijden nog zo kort geleden is en je bijna de fysieke aanwezigheid nog kunt voelen. Er was ontroering bij het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen. Het waren liefdevolle gedachten in deze dienst die we eindigden met lied 416.

*Ga met God en hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.*



Advent en de symbolische bloemschikkingen

Het woord Advent is afgeleid van het Latijn: adventus = komst, er aan komen en advenire = naar toe komen. Letterlijk betekent Advent God komt naar ons toe. De advents periode loopt van zondag 28/11 t/m vrijdag 24/12. 'In een ander licht' is het thema van Advent en Kerst 2021.

Licht staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal hij zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.

In de symbolische schikkingen voor deze periode maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

*Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria 's kind.
Lied 433*

Adventsvesper 28 november Ellecom

Op eerste Adventszondag 28 november 's avonds om 19.00 uur is er een oecumenisch Adventsvesper in de Nicolaaskerk te Ellecom. In deze vesper, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Veluwezoom, zal pastor Anita Coenraads voorgaan. De vesper is een moment van bezinning en rust in de Adventsperiode in een ingewikkelde samenleving. De vesper heeft daarom een meditatief karakter met ruimte voor muziek, stilte en inkeer. Iedereen hartelijk welkom! Hou wel rekening met de coronamaatregelen.



Middaggebed bij de Boskapel in Laag-Soeren

Op vrijdag 3 december wordt er om 15.00 uur weer een middaggebed gehouden buiten bij de Boskapel (i.v.m. oplopende coronacijfers) in Laag-Soeren Dit middaggebed is geïnspireerd op de vieringen in Taizé. Een moment van rust en bezinning. Kom je ook? Meer informatie bij: Ariëne Scholten (a.scholten@xs4all.nl) Tel. 0313-450007.



Ontmoeting in een ander licht

Pastoraat is een van de onderdelen in het 'Samen..Gaan' proces. We kijken met de twee gemeenten hoe we pastoraal gezien het beste kunnen samenwerken. Pastoraat, omzien naar elkaar, werkt immers als cement in de gemeente. En hoe doen we dat nu, omzien naar elkaar en elkaar ontmoeten in deze coronatijd, met alle maatregelen en beperkingen? In deze adventstijd plaatsen we regelmatig een ideetje voor een ontmoeting of contactmoment, want we willen juist nu omzien naar elkaar. Voor de komende week nodigen we u uit om samen met iemand te kijken naar de eerste aflevering van 'Advent aan de IJssel', te bekijken via deze link:

<https://sites.google.com/view/adventaandeijsel/>



Nodig iemand uit om samen te kijken op woensdag 1 december om 19.00 uur. Terugkijken op een later moment kan natuurlijk ook.

Maakte u bij de kerk vaak een praatje? Bel dan eens iemand op om af te spreken om samen op zondagmorgen de kerkdienst online te volgen.

Werkgroep Samen..Gaan pastoraat

Ga mee op reis door het kerstverhaal.

Met het doeboek Kliederkerk Kerst kunnen jong en oud samen ontdekken wat Kerst betekent. Een boekje vol leuke opdrachten, spellen, puzzels en gespreksvragen. Ideaal voor (klieder)kerken, scholen en clubs om uit te delen als kerstcadeautje.

Volg de weg van Maria in het nieuwe doeboek en ontdek wat zij meemaakte! Met dit boekje doe je thuis een kliederkerk. Alles is bedoeld om samen te doen: met opa's, oma's, ooms en tantes, met je gezin of met de burens. Samen ontdek je meer!



Ben je benieuwd wat kliederkerk is? Wil je wel eens samen met andere gezinnen leuke activiteiten doen, samen een bijbelverhaal ontdekken en eten? Kijk dan op kliederkerk.nl en ontdek deze creatieve manier van kerk-zijn.

Actie 'Ik buurt mee cheques'

Uw cheques kunt u nog besteden aan o.a. de volgende doelen:

- **De Werkgroep Kerk in Actie:** financiering van "Verrassing Vakantietassen" in 2022 voor kinderen van minder draagkrachtige ouders en aanschaf van marktkraampjes voor de kerkmarkten.
- **Stichting Dorpskerk Spankeren:** voorzieningen rondom de Petruskerk de plaatsing van fietsaanleunbeugels, een nieuwe afvalbak buiten, een ombouw voor twee afvalcontainers en een vernieuwde buitenkraan met afvoerputje. De actieperiode loopt tot en met 11 december aanstaande.



De cheques kunnen worden besteed via de website van 'Ik buurt mee' van de gemeente Rheden: <https://www.ikbuurtmee.nl/activities.php>
U mag ze ook afgeven bij Frens Vosseberg resp. Bretta van Middelkoop-Slijkhuis.

Geen kerstmarkt in de Dorpskerk

De stichting Dorpskerk Spankeren heeft moeten besluiten om de kerstmarkt in de Dorpskerk in Spankeren op zaterdag 11 december a.s. niet door te laten gaan. Het is voor hen moeilijk uitvoerbaar in deze coronatijd en zij vinden het niet verantwoord voor de bezoekers, kraamhouders en medewerkers. Jammer, want ze waren zo enthousiast en hadden z'n mooie mix van kraamhouders maar de realiteit heeft hen ingehaald...

Wel hebben zij, net als in 2020, afgesproken om kerststukken, kransen en graftakken te gaan maken. Deze kunnen op bestelling gemaakt en geleverd worden.

Ook is er gelegenheid de bestellingen op zaterdagmorgen 11 december a.s. vanaf 10.00 uur af te halen in het kerkgebouw of op afspraak. Zij zijn blij met de toezegging van de bloemschiksters voor hun medewerking!
Voor verdere (prijs-) informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of via (06) 110 90 632.



Bestel tijdig uw kerststukken

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis delen? U bent van harte welkom. Mail of bel ons (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl Tel. 06-21595529



Geef licht

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via de e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl