



God zal met je meegaan

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voeten,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Sytze de Vries

Kerkdiensten komende twee weken

A.s. zondag 8 augustus gaat ds. J. ter Avest, uit Rheden voor in onze dienst om 10.00 uur te Spankeren.
Op zondag 15 augustus is Mevr. Hagedoorn-Roording uit Rheden onze voorganger.

Iedereen is weer welkom in de kerk

Wat belangrijk blijft in deze Coronatijd is dat de 1,5 meter afstand altijd behouden wordt. Juist bij het binnenkomen in de kerk en bij het weggaan kunnen we de 1,5 m afstand niet altijd waarmaken, daarom vragen wij u dringend om op die momenten nog steeds even uw mondkapje te gebruiken. Eenmaal op uw zitplek mag hij weer af.
Aanmelden voor de dienst is niet meer nodig, maar bij binnenkomst ligt er nu wel een lijst met namen waar u achter uw naam een kruisje kunt zetten.
Mocht u nog niet op de lijst staan, dan kunt u aan het eind van het overzicht uw naam alsnog toevoegen.
Op deze manier voldoen we aan onze verplichting om een goede registratie van bezoekers bij te houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kerkdiensten online te volgen

Al onze diensten kunnen live worden gevolgd op internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl

Voor Spankeren:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren> .

Voor Dieren:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>.

U kunt ook op een later moment de diensten terugkijken of een opname downloaden.



**kerkdienst
gemist.nl**

Bloemengroet

Afgelopen week zijn de bloemen naar de heer en mevrouw Blankenspoor in Laag-Soeren gegaan en aanstaande zondag gaan de bloemen naar de heer M. Buitenhuis in Spankeren.



Pelgrim in de zomer

In het nieuwste nummer van het oecumenische maandblad 'Open Deur' is het thema voor de maanden juli/augustus: Pelgrim.

Ook in Nederland kun je pelgrimeren naar eeuwenoude bedevaartsoorden, langs gloednieuwe paden van wijsheid en plekken van bezinning. Een pelgrimstocht ondernemen, alleen of in groepsverband, te voet of op de fiets, is een oud gebruik dat sinds enkele decennia in de lift zit.

Nederland telt meer dan 600 bedevaartplaatsen. De 'Nederlandse Bedevaartsbank' van het Meertens Instituut geeft online een overzicht: www.meertens.knaw.nl/bedevaart/

Onze gemeente heeft al vele jaren een gespreksgroep met de naam 'Open Deur Kring'. Belangstelling om in het nieuwe jaar eens aan te schuiven? Meer informatie bij Thea Henny 414153. Wie het blad 'Open Deur' eens wil inzien kan bij Tineke van Middelkoop een exemplaar ophalen.



Middaggebed Laag-Soeren

Op vrijdag 13 augustus om 15.00 uur wordt er een middaggebed gehouden in de tuin, buiten bij de Boskapel in Laag-Soeren, geïnspireerd op de vieringen in Taizé. In de stilte hoor je het suizen van de wind. Kom je ook?

Meer informatie bij: Ernestine Huber.
Haar mobiele nummer is +49 172 7585517

Vorming en Toerusting

Wie kent ze niet de mooie Vorming en Toerustingsfolders die aan het begin van elk seizoen uitkomen en waarin veel V&T activiteiten staan die het komende seizoen worden gehouden in de kerken in Spankeren, Laag-Soeren, Dieren en Ellecom. Enkele enthousiaste vrijwilligers zorgen er jaarlijks, samen met de pastores, voor dat er weer een gevarieerd, interessant en leerzaam programma wordt opgesteld van lezingen, bijeenkomsten e.d. voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Het bevat onderwerpen over geloofs- en levensvragen, excursies, contactmomenten, gespreksgroepen en onderwerpen over kerk en kunst.

Elly Meyer heeft onze gemeente vele jaren vertegenwoordigd in deze commissie V&T, maar nu heeft ze, om gezondheidsredenen, helaas moeten besluiten om te stoppen met haar werk. We zijn haar heel dankbaar dat ze dit werk zo lang voor haar rekening heeft genomen en wensen haar het allerbeste toe.

Dat betekent wel dat er nu een vacature is en daarom de oproep: **wie wil deelnemen in deze commissie namens onze gemeente en het belangrijke werk van Elly overnemen?**

U kunt zich opgeven bij Fred Haandrikman (06-21595529) en hij en Elly Meijer zullen u graag verder informeren over deze interessante taak.

Zingen is 2 x bidden



Deze uitspraak is toegeschreven aan Augustinus. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar. In de liturgie komt het gebed in een regelmatig ritme terug. Vaak spreekt de voorganger de

gebeden uit, soms in beurtspraak en altijd samen het Onze Vader. Door samen te spreken verbinden we ons weer met elkaar. Maar gebeden kunnen we ook zingen.

In het liedboek staan er nogal wat. Sla het liedboek maar eens open bij lied 291 daar beginnen de drempelgebeden. In de diensten zingen we deze liederen eigenlijk nooit. Het zijn vaak korte, onbekende melodieën. Daarom kiezen we er vaak voor om deze liederen over te slaan. Ook zijn veel liederen opgebouwd in beurtzang met de voorganger. Niet iedere voorganger zingt graag solo voor de gemeente. Maar misschien is het toch een aardig idee om zo af en toe eens een drempelgebed te oefenen en samen te zingen.

Achterin het liedboek vinden we in de rubriek 'Leven' vanaf lied 862 ook een apart gedeelte 'bidden'. Hier staan vooral de lofliederen zoals 'Lof zij de Heer' en 'Groot is Uw trouw'. Prachtige liederen die bekender zijn en ook af en toe gekozen worden om te zingen in de eredienst. Met deze liederen prijzen wij Zijn Naam door zingend te bidden.

Bekijk je het register van het liedboek dan tel ik 8x een gezongen 'Onze Vader'. En toch worden die ook maar weinig gezongen. Hier geldt vooral het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind'. Omdat we ze niet goed kennen, worden deze liederen niet vaak in de liturgie opgenomen. Wel jammer want er zitten wel mooie melodieën bij. Misschien zouden we er eens één kunnen kiezen om die een aantal weken achter elkaar in de dienst te zingen. Zo halen we het onbekende er vanaf en kunnen we gaan beginnen. Ik hoor graag van u wat u hiervan denkt.

Ronald Brons

Vakantietas 2021 voor 250 kinderen in de gemeenten Rheden en Rozendaal

In de laatste schoolweek voor de zomervakantie zijn er zo'n 250 Vakantietassen uitgereikt aan basisschoolkinderen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal. In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het vullen van de tasjes. In de kleurrijke rugzakjes zitten gratis toegangkaartjes voor Burgers' Zoo en De Brugkabouter in Eerbeek, zwembadkaartjes voor het nieuwe Biljoenbad in Velp en De Hangmat, openluchtzwembad in

Rheden, boeken geleverd door Jansen & De Feijter in Velp, pakjes drinken, gratis geleverd door Coöp Dieren, en wat snoep.

Van De Speelstoet kregen we heel veel gebruikt maar nog prima speelgoed, dit is gedeeltelijk over de rugzakjes verdeeld.



Op de foto staat de 10-jarige Keano met zijn rugzakje, heel blij met alle leuke dingen! Hij schrijft: 'Ik ben Keano van 10 jaar en ben super blij met de vakantie tas we mogen er leuke dagjes uit mee doen, het boek Dummie de mummie vind ik een heel leuk boek, ik had die op school eens gelezen en nu heb ik hem zelf en kan ik hem nu eens vaker lezen. Heel erg bedankt voor de vakantietas afzender Keano'. Allen die dit mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank!!!!

Liefde is een geschenk en kan dus niet opgeëist worden.

Dick (D.J.) Schoneveld

“Een zomerlied”

De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons 't geheim,
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen,
of waait er tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind.

Ds. Alfred C. Bronswijk



Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte delen of een bijzondere gebeurtenis? U bent van harte welkom. Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

***Lidy te Hennepe
Tineke van Middelkoop
Fred Haandrikman***

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

*E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
Tel. 06-21595529*



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl