



Een vlammetje dat keer op keer weer wankelt
en dreigt neer te slaan horizon van stilte,
tijde van de sluier.

Christus in iedere mens Hem herkennen
in een wereld vol kabaal.

In onze eigen tragedies
in die van anderen
en in alle mensen samen.

Een totaal nieuw leven
heldere lucht zonder hoogtelimiet.
Geef dat wij door de Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Gedicht van Elle Wemers



Pinksteren: de tongen van El Greco, rond 1600, Prado, Madrid

Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat Hij terugkeert naar boven, geeft hij Zijn volgelingen een opdracht: 'Vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer samen verder kunnen leven.' En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan het zicht. Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok. Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop. Christenen geloven dat er een dag komt waarop Jezus terugkeert.

Pinksteren

Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Wat begon met de paasnacht, eindigt op Pinksterdag. De paastijd, zogeheten omdat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een heilsgebeuren vormen, neemt hier dus een einde. Op maandag na Pinksteren begint de zogenaamde groene tijd, dat wil zeggen de gewone zondagen door het jaar, die een voortzetting zijn van de Epifanie tijd. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht ten goede die zich in alle talen tot alle volkeren wendt.

Kerkdiensten komende twee weken

Op Hemelvaartsdag is er geen kerkdienst. A.s. zondag 16 mei zal mevr. J. Aantjes uit Eerbeek voorgaan in de dienst. Volgende week zondag 23 mei gaat Ds. H. Boonen uit Dieren voor in de Pinksterdienst. Beide diensten beginnen om 10.00 uur en worden ook digitaal uitgezonden vanuit de Petruskerk via Kerkdienstgemist.nl.

Bezoekers weer welkom in de kerk

Door de versoepeling van de Coronamaatregelen mogen er, vanaf 9 mei weer elke keer maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn bij de diensten.

Als kerkenraad denken we dat dat veilig genoeg kan gebeuren, dus u bent weer van harte welkom om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. U moet zich wel vooraf aanmelden. U kunt dat doen door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag vóór de dienst. Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er plaats is of niet. Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het inspreken van de voicemail of het sturen van een e-mail naar jcenhburgers@ziggo.nl.

Kerkdiensten on-line te volgen

Het is ook mogelijk om alle diensten live te volgen op internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>. U kunt ook op een later moment de diensten terugkijken.



kerkdienst
gemist.nl

Bloemengroet

Vorige week zijn de bloemen naar mevr. Plasman gegaan. Aanstaaende zondag gaan de bloemen naar mevr. Thomassen-Anderson te Laag-Soeren.



Dodenherdenking 4 mei

Helaas was er ook dit jaar door de coronamaatregelen, op 4 mei geen jaarlijkse gemeentelijke herdenking bij het monument in het Rozenbos in Rheden/de Steeg. Wel konden bloemen gelegd worden bij het monument op eigen gelegenheid en op een zelf te bepalen moment. Dinsdagmiddag 4 mei heeft de Raad van Kerken Veluwezoom een bloemstuk gelegd bij het monument in Rheden/ de Steeg.



Herdenken blijft onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu. Opdat we niet vergeten.



Doorgeefboekje

Uit de werkgroep 'Nieuwe vormen in het pastoraat' van de PG Dieren kwam het initiatief 'Het Doorgeefboekje'. De actie loopt al even, maar het is nog steeds mogelijk om u / je op te geven voor het Doorgeef-boekje! Hoe gaat dat ook alweer? Als je je opgeeft bij een van onderstaande personen, dan krijg je in de weken daarna een telefoontje van een ander gemeentelid dat op bezoek komt. Samen beslissen jullie welke activiteit jullie gaan doen. Daarna ben je zelf aan de beurt om de volgende van het lijstje uit het boekje te bellen en breng je zelf een bezoekje. Dat houdt in dat je dus 2 keer een activiteit doet met een ander samen. Zo gaat het boekje door en zorgen we er ook voor dat we elkaar ontmoeten! Soms een bekende, soms een nieuw gezicht. Het is in deze coronatijd een activiteit die wel door kan gaan en het kan een saai dag net een vrolijke tint geven!

Opgeven bij Jantine Groenewold, tel. 06 1664 2291 jantinegroenewold@pkndieren.nl.
Ellen Bollen-Weide, tel. 06 1175 2440 ellen.bollen@xs4all.nl.
Hetty Plantinga, tel. 0313 413501 hettyplantinga@gmail.com.

Het doorgeefboekje is een initiatief voor alle leeftijden van de jeugdraad en pastorale raad van de Protestantse Gemeente Dieren.



Schrijfacties Amnesty International februari

Deze maand gaan de brieven naar Rusland, Taiwan en Iran. De brieven die u kunt sturen zijn als bijlagen bij de mail van deze Nieuwsbrief gevoegd. Doet u weer mee? Alleen samen kunnen we dit onrecht bestrijden.



Schrijfactie Rusland: stop de vervolging van Mikhail Losilevich

Mikhail Losilevich is een activist die zich inzet voor vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid. De overheid opende in oktober 2020 een strafzaak tegen hem omdat hij zijn café beschikbaar zou hebben gesteld aan de 'ongewenste organisatie' Open Russia. Volgens Losilevich is dit onjuist en werd er een training gehouden door een andere organisatie, de verkiezingswaakhond Golos. Hij zegt dat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid bij Open Russia. 'Ongewenste organisaties' vormen volgens de Russische overheid een bedreiging voor de staat. Sinds 2015 wordt de wet op de 'ongewenste organisaties' gebruikt om onafhankelijke organisaties het werken onmogelijk te maken.

Schrijfactie Taiwan: gratie voor Chiou Ho-shun

Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman van 29 toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij is nu 61 en

nog steeds in afwachting van zijn executie.



Zijn proces werd 11 keer overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis. Chiou werd veroordeeld voor moord en ontvoering, maar het 'bewijs' daarvoor werd verkregen door marteling. Hij kreeg water met peper in zijn mond en neus gegoten, werd geslagen, moest op ijs zitten en kreeg elektrische schokken toegediend. De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd en overal.



Schrijfactie Iran: geef lichamen geëxecuteerden aan hun familie

Ali Khasraji (foto), Hossein Silawi, Jasem Heidary en Naser Khafajian behoren tot de Arabische Ahwazi-minderheid in Iran. Ze werden in oneerlijke processen ter dood veroordeeld voor terroristische activiteiten en eind februari geëxecuteerd. De autoriteiten weigeren om de lichamen van de mannen aan hun familie terug te geven. Amnesty roept de autoriteiten in Iran op de lichamen van de geëxecuteerde Ahwazi aan hun familie terug te geven. Bovendien roepen zij op andere Ahwazi, die onterecht een levenslange

gevangenisstraf hebben gekregen, onmiddellijk vrij te laten.

Voor vragen over het huren van De Kerkhorst:

kunt u terecht bij Timo Burgers, Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren. Tel.: 0313-414125. Mobiel: (06) 30 07 54 68.

E-mail: timoburgers@comveeweb.nl

Voor reserveringen van kerkelijke activiteiten: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis.

E-mail: kerkhorst@gmail.com

Tel. 0313-415356.

“Oefening van hoop”



Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.

Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.

Marinus van den Berg

'Als je met je gezicht in de zon loopt, dan valt de schaduw achter je.'



Jouw planten in het raamkozijn groeien toch ook naar het licht toe?

Richt je op het positieve en je hebt veel minder last van de 'schaduw'. De schaduw kan je niet ontkennen en die hoort erbij maar je hoeft je daar niet op te richten. Het is een onderdeel wat erbij hoort. Jij bent niet je schaduw, jij bent degene die de schaduw veroorzaakt.

Kijk je naar de schaduw dan blokkeer je zelf de zon.

Marian Palsgraaf

Jong en oud: dauwtrappen Hemelvaartsdag 2021

Vroeg uit de veren, op je stalen ros, met de dauw nog op de velden, de vogels twierelend in de lucht ... dat is het echte dauwtrappen-gevoel. En dan is het ook nog Hemelvaartsdag. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Lekker samen buiten? Of ook iets met Jezus die ... ? Doe mee op 13 mei met onze gezellige fietstocht langs 4 kerken in Dieren, Ellecom, Spankeren en Laag-Soeren en kom meer te weten over Hemelvaart en wat dat jou te vertellen heeft. Deze activiteit organiseren we in plaats van een kerkdienst. Ze is voor IEDER GEMEENTELID van Spankeren, Laag-Soeren en Dieren, jong of oud. We fietsen in families of kleine groepjes. De omvang van groepjes laten we afhangen van de regels van dat moment. Je kunt je aanmelden via het e-mailadres:

hemelvaart@pkndieren.nl.

Je krijgt kort voor Hemelvaartsdag een 'tjidslot' toegewezen en een plek waar je kunt starten.

De tocht duurt ongeveer 1,5 uur.

De starttijden liggen tussen half 9 en half 11.

De examens komen er weer aan

Voor veel jongeren breken weer spannende tijden aan met alle examens en toetsen. We wensen jullie allemaal heel veel succes.



Gebed uit Taizé

Heilige Geest, u bezielt wat breekbaar is. U ontsteekt een vlam van levende barmhartigheid en liefde, die diep in ons smeult. En zelfs de vrees en duisternis van ons hart kunnen door U een dageraad van nieuw leven worden.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Een mooie gedachte delen of een bijzondere gebeurtenis? U bent van harte welkom.

Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe
Tineke van Middelkoop
Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl

Tel. 06-21595529



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl