



Christen en heiden

Mensen gaan naar God in hun nood smeken om hulp, vragen om brood en geluk, verlossing van ziekte, schuld en de dood. Zo doen ze allen christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood, vinden hem dakloos, verarmd en veracht, verzwolgen door zonde, zwakte en dood. Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood, verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood. Sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis en beiden vergeeft hij.

Dietrich Bonhoeffer juli 1944

Kerkdiensten komende twee weken

A.s. zondag 2 mei zal mevr. ds. L. van Hilten uit Apeldoorn voorgaan in de dienst. Volgende week zondag 9 mei gaat Ds. R.A. van Oosten uit Warnsveld voor. Beide diensten beginnen om 10.00 uur en worden digitaal uitgezonden vanuit de Petruskerk via kerkdienstgemist.nl.

Bezoekers weer welkom in de kerk

Door de versoepeling van de Coronamaatregelen mogen er **vanaf zondag 9 mei** weer **maximaal 30** bezoekers aanwezig zijn bij de diensten. U moet zich wel vooraf aanmelden. U kunt dat doen door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag vóór de dienst. Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er plaats is of niet. Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het inspreken van de voicemail of het sturen van een e-mail naar jcenhburgers@ziggo.nl.

Kerkdiensten on-line te volgen

Het is mogelijk om alle diensten live te volgen op internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk->

[Spankeren](http://spankeren.nl). U kunt ook op een later moment de diensten terugkijken. Mocht u problemen hebben om de uitzendingen te bekijken neem dan even contact op met Fred Haandrikman (06-21 59 55 29) en hij zal u graag helpen.



**kerkdienst
gemist.nl**

Bloemengroet

Vorige week zijn de bloemen naar mevr. Verbeek in Dieren N-O gegaan. Aanstaaende zondag gaan de bloemen naar mevr. Berendsen in Laag-Soeren.



Vrijheid

De periode die deze nieuwsbrief bestrijkt is een bijzondere periode voor ons land. Op 27 april vierden we Koningsdag en op 4 en 5 mei staan we samen stil bij vrijheid. In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredes-

operaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven.

Dietrich Bonhoeffer was een bekende Duitse kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van klassieke christelijke boeken. Hij werd net voor het einde van de oorlog, 9 april 1945, geëxecuteerd. Van hem is het gedicht aan het begin van deze nieuwsbrief.



Boekentip: De Keuze

Een tijdje geleden was dominee Ronald Heins uit Zutphen in onze kerk. In zijn overdenking noemde hij een boek waar hij door gegrepen was en gaf ons mee dit ook eens te lezen. Het ging om het volgende boek: 'De keuze, Leven in vrijheid' door Edith Eva Eger. In 'De keuze' deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien geholpen heeft. Ze vertelt hoe ze als psycholoog haar cliënten helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. Dit boek heb ik geleend bij de bibliotheek en het is een indrukwekkend verhaal met als thema genezen van trauma's en de vrijheid vinden in jezelf. Zeer aan te bevelen.
Tineke van Middelkoop



Lied 709

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

Meimaand

In de katholieke kerk is de meimaand traditioneel Mariamaand. Het is bekend dat Maria binnen de Katholieke kerk een belangrijke plaats inneemt. De verering, en belangrijkheid van haar, komen in diverse liturgische feesten tot uiting. Ook vieren we in de maand mei moederdag. Dat moeders een bijzondere plek innemen in ieders leven kun je op de 2e zondag in mei gedenken met bloemen en samenzijn. Gelukkig wie nog een moeder heeft om te omhelzen. Als je geluk hebt worden de moeders oma en zorgen ervoor (samen met opa's) dat jonge gezinnen hulp krijgen als ze oppas en ondersteuning nodig hebben.

Uit het gedicht 'Reserve' van Jean Pierre Rawie:

Nu ik mijn oude moeder weer aanschouw
Wordt het mij week en wonderlijk te moede;
Hoe woest de wind door zoveel jaren woedde,
Ik blijf het kind ontwaren in de vrouw.

Studioteam Spankeren uitgebreid

Wekelijks worden de kerkdiensten in de kerk te Spankeren uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Hiervoor zorgt het Studioteam. Sinds kort is het team uitgebreid met vier personen en dat geeft de nodige verlichting voor de bestaande leden. Het team bestaat uit twee sub-teams: een Presentatieteam en een Technisch team. Bij toerbeurt maakt een van de leden van het eerste team, in de week voorafgaand aan de dienst, op basis van de liturgie die door de voorganger wordt aangeleverd, een PowerPoint-presentatie waarin alle onderdelen van de liturgie staan, incl. de liederen, ondertiteling van de liederen, lezingen, foto's, filmpjes en geluidsfragmenten. Het Technische team zorgt ervoor dat de videobeelden, de beelden uit de presentatie en het geluid van de dienst in een mooie mix bij u thuis komen via Kerkdienstgemist.nl. Harmen Stremmer en Rins de Vries zijn onlangs gestart bij het Technische team dat al bestond uit Geert Braakman, Tobias Quik, Frens Vosseberg en Fred Haandrikman. Het team dat de presentaties maakt bestaat nu uit Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Edwin de Vries, Ronald Brons, Tobias Quik en Fred Haandrikman. Geprobeerd wordt om de uitzendingen zo professioneel mogelijk te verzorgen. Goede afspraken over de opzet van de dienst, een duidelijk draaiboek en een goede samenwerking tussen de dienstdoende mensen leveren de beste resultaten, vandaar dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Dingen die beter kunnen worden aan elkaar doorgegeven. De oplettende kijker zal gezien hebben dat de opstelling in de kerk soms wat wisselt. We proberen soms dingen uit om te kijken of de beelden daardoor mooier worden. De teams horen graag wat u van de diensten vindt en staan open voor verbeter-suggesties. Uw reacties kunt u doorgeven via e-mail studioteam.pkn.spankeren@ziggo.nl of tel. 422223.



Dank en afscheid

Geachte gemeente van Spankeren en Laag-Soeren. Graag wil ik u allen bedanken voor de tijd dat ik bij u mocht zijn. Ik kwam vanaf 2018 vaker bij u in de kerk in Spankeren en deels Laag-Soeren en voelde een warme sfeer daar naar elkaar toe. Het was fijn dat ik mee kon doen met de kerkenmarkt van 2018 en ook de ontmoetingen met u deden mij goed, zo ook de aandacht tijdens een ziekte en nu met het afscheid was bijzonder. Veelal kwam ik met een gevoel uit de kerk na een preek van dominee Quick, zoiets als 'ik kan er weer tegenaan'. En stond versteld van alle vrijwilligers die in allerlei opzichten de kerk draaiende houden. Bij een aantal van u, kom ik nog even afscheid nemen, door twee verhuizingen van John en mij, naar Zutphen, was het er nog niet van gekomen. Ik wens u veel inzicht voor de komende tijd, want u staat opnieuw aan het begin van de nodige veranderingen in uw kerkelijke gemeente.

Met de beste groet voor u, Wil de Wijs

Jong en oud: dauwtrappen Hemelvaartsdag 2021

Vroeg uit de veren, op je stalen ros, met de dauw nog op de velden, de vogels twierelend in de lucht ... dat is het echte dauwtrappen-gevoel. En dan is het ook nog Hemelvaartsdag. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Lekker samen buiten? Of ook iets met Jezus die ... ? Doe mee op 13 mei met onze gezellige fietstocht langs 4 kerken aan deze kant van de IJssel en kom meer te weten over hemelvaart en wat dat jou te vertellen heeft. Deze activiteit organiseren we in plaats van een kerkdienst. Ze is voor IEDER GEMEENTELID van Spankeren, Laag-Soeren en Dieren, jong of oud. We fietsen in families of kleine groepjes. De omvang van groepjes laten we afhangen van de regels van dat moment. Je kunt je aanmelden via het e-mailadres: hemelvaart@pkndieren.nl

Je krijgt kort voor Hemelvaartsdag een 'tidslot' toegewezen en een plek waar je kunt starten.

De tocht duurt ongeveer 1,5 uur.

De starttijden liggen tussen half 9 en half 11.

Meer informatie bij de jeugdraad: Ellen Bollen, Martin Spaander, Jantine Groenewold en Gesiena Roerdink.

Kom naar de Basiscatechese!

Thema: "iedereen hoort erbij"

Voor wie: kinderen in groep 7 en 8

Wanneer: dinsdagmiddag 11, 25 mei en 1, 8 juni 2021
(let op: 18 mei geen BC!)

Waar: Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan, te Dieren

Tijd: 14.30 uur - 15.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur)

Afsluiting: film voor alle kinderen vanaf 6 jaar:
zaterdag 19 juni, 11.30 – 13.30 met wat lekkers te eten en te drinken en een broodje knakworst.

Meer informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Aanmelden bij: Rini van Dijkhuizen,
communicatie@pkndieren.nl tel: 06-30618049

De ander

Heer, wat zal ik zoeken naar mijzelf
als ik niet eerst de ander heb gevonden.
Geef dat ik de ander in mijzelf herken
zoals ik ook mijzelf in de ander tegenkom,
omdat ieder mens geschapen is
naar Uw beeld en gelijkenis.

Toon Hermans

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Een mooie gedachte delen of een bijzondere gebeurtenis? U bent van harte welkom.

Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

Lidy te Hennepe

Tineke van Middelkoop

Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl

Tel. 06-21595529



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl