



Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag.

De weken tussen Pasen en Pinksteren zijn bijzonder. Het is de tijd van de onverwachte ontmoeting met Jezus, de Opgestane. Zomaar, als een totale verrassing verschijnt Jezus aan leerlingen die hun meester niet meer kunnen volgen. Zij neigen hun oude beroep en leven van vóór hun ontmoeting met Jezus, weer op te pakken. Goddank legt Jezus zich niet bij hun heimwee naar vroeger neer, maar roept Hij hun op het net aan de andere kant uit te werpen. De situatie is na Pasen namelijk drastisch veranderd. De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een bijzondere tijd. In de kerkelijke kalender draait het in deze tijd om de bijzondere onverwachte momenten van ontmoeting, persoonlijk of in kleine kring, met Jezus en gaat het om biddend verwachten van de Geest.

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag.

Dit is een fragment uit de overdenking van Scriba René de Reuver van PKN Nederland. De hele overdenking staat op de PKN website :

www.protestantsekerk.nl

Kerkdiensten komende twee weken

A.s. zondag 18 april zal ds. H. Boonen uit Dieren voorgaan in de dienst. Volgende week zondag 25 april gaat Ds. E. Fokkema uit Twello voor. Helaas mogen er bij deze diensten nog geen bezoekers aanwezig zijn. Beide diensten beginnen om 10.00 uur en worden digitaal uitgezonden vanuit de Petruskerk via kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten on-line te volgen

Het is mogelijk om alle diensten live te volgen op internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>. U kunt ook op een later moment de diensten terugkijken. Mocht u problemen hebben om de uitzendingen te bekijken neem dan even contact op met Fred Haandrikman (06-21 59 55 29) en hij zal u graag helpen.



kerkdienst
gemist.nl

Bloemengroet

Vorige week zijn de bloemen naar Wil de Wijs en John Mekenkamp te Zutphen gegaan. Aanstaaende zondag gaan de bloemen naar mevr. Hilde Veltmaat in Spankeren.



Terugblik op (Palm)pasen

De Protestantse Gemeente Dieren heeft voor de jongeren een aantal filmpjes gemaakt in de tijd voor Pasen. In deze filmpjes werden onderdelen van het Paasverhaal uitgelegd. In het onderstaande filmpje is te zien hoe ds. Quik iets vertelt aan kinderen in de kerk te Laag-Soeren over de Palmpasestok.

<https://youtu.be/NSbHmtHbDNO>

Op de website van de gemeente Dieren staan nog meer filmpjes.

Paaswandeling in Laag-Soeren

De afgelopen weken speelden zo'n 1000 groepen uit heel Nederland de 'PaasChallenge' met jongeren en/of met de hele gemeente. De PaasChallenge is een coronaproof QR-code spel waarbij deelnemers in kleine groepjes het Paasverhaal beleven in hun eigen wijk of dorp. Ook in Laag-Soeren is deze challenge gespeeld in de vorm van een

Paaswandeling met mooie opdrachten voor jong en oud. Casper en Andrea Eikelenboom hebben zich hiervoor enthousiast ingezet (waarvoor hartelijk dank) en kregen zo'n 30 wandelaars die voor interessante opdrachten werden geplaatst.

Eén van de deelnemers was Berry Eskes, hij meldt op Facebook het volgende:

"Gezellig meegedaan met de #paaschallenge in Laag Soeren. — enthousiast met Karlien Eskes en Ben van Bruggen".



Ik buurt mee! 2021 is van start gegaan. Doe ook mee voor de verlichting van de klok en buitengevel kerkje Laag-Soeren

Inwoners van de gemeente Rheden hebben een nieuwe waardecheque van € 7,50 ontvangen. Hiervoor krijgt men 6 weken de tijd om deze cheque te activeren of direct te doneren aan een initiatief van eigen keuze. Hierbij een oproep van de Jut van Breukelerwaard stichting:

Het mooie monumentale kerkje aan de Eerbeekseweg 3 te Laag-Soeren ligt er 's avonds erg donker bij. Daarom willen we graag verlichting aanbrengen die de klok 's avonds gaat verlichten en, als er voldoende geld binnenkomt, ook de buitenmuren. Het zal een prachtig gezicht zijn als je over de Harderwijkerweg rijdt of de Eerbeekseweg. Laag-Soeren mag trots zijn op haar monumenten. Met vrijwilligers van de Jut van Breukelerwaard stichting, die de eigenaar en beheerder van de kerk

is, willen we dit gaan realiseren. Uw bijdrage kan ons daarbij helpen.



Meer informatie:
www.ikbuurtmee.nl

Met vriendelijke groet St. Jut van Breukelerwaard

Nieuws van Stichting Dorpskerk

De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft al een succes behaald met 'Ik buurt mee'. Deze actie heeft ervoor gezorgd dat het gehele bedrag binnen gehaald is om een informatiebord te plaatsen. Om de Dorpskerk beter onder de aandacht te brengen van passanten en toeristen gaan zij een informatiebord plaatsen. Via een QR-code kan men vervolgens informatie krijgen over evenementen die er plaats vinden en de mogelijkheid tot het huren van de kerk. Doel is de dorpsbewoners van Spankeren en andere belangstellenden meer te betrekken bij het kerkgebouw en wat erin gebeurt. Zo organiseert de Stichting in toenemende mate concerten, exposities en informatieavonden. Het streefbedrag was € 750,00 en dat is op 14 april 2021 gehaald! Heel hartelijk dank voor jullie donaties! Bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren

Bijstand in het pastoraat

Sinds enkele weken is ds. Dik Bos gestart in onze gemeente als 'bijstand in het pastoraat'. Door het vertrek van dominee Quik zal hij tijdelijk de herderlijke zorg in de gemeente op zich nemen, samen met het Pastoraatteam. Onderstaand stelt hij zich aan u voor.



Wie ben ik?

Er is al een aardig aantal mensen die me hebben leren kennen. In vogelvlucht wil ik me graag voorstellen. Geboren in de Alblasserwaard. HBS. Calo (chr. academie voor lichamelijke opvoeding) gedaan en 15 jaar sportleraar aan een middelbare

school in Rotterdam geweest. In die tijd de studie theologie opgepakt en in 1984 dominee in Bennebroek bij Haarlem geworden. In 1990 als predikant aangesteld in Doetinchem, binnen de wijk 'de Huet' die oecumenisch van aard is (inmiddels was, want de RK kerk hield het steeds meer af). In 2011 met emeritaat gegaan. Daarna altijd op verschillende plaatsen pastoraal werk verricht als er even geen predikant was. En wel in Slangenburg/Gaanderen, Halle, Varsseveld/Sinderen en nu dus bij jullie in Spankeren., Laag-Soeren en Dieren N-O. Met groot genoegen. Ik ben getrouwd met Betsy Schakel en heb 6 kinderen en 13 kleinkinderen. Wat betreft mijn werkwijze: vaak bel ik zonder afspraak aan. Zeg gerust wanneer het ongelegen komt, dan maken we alsnog een afspraak. Een ieder alle goeds gewenst en waar nodig tot horens of ziens, ds. Dik Bos.

Lezing "Verbindende Communicatie is zo veel meer dan communicatie!"

18 april : 19:30 - 21:15

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken te Dieren en omstreken organiseert op zondagavond 18 april 2021 een online, Interactieve lezing door Hester Macrander. Een dynamische lezing met mogelijkheid tot uitwisseling en ontmoeting. Zelfs dat kan online...

Deze lezing gaat over hoe de Geweldloze Communicatie, of liever: Verbindende Communicatie ons kan inspireren.

Een lezing vanuit de eigen huiskamer, vanaf een laptop of computer dus! Voor sommigen van u wellicht nieuw om op deze manier geïnspireerd te worden. De werkgroep is blij dat deze lezing ondanks corona-perikelen doorgang kan vinden.

Praktische informatie:

- Datum: 18 april, van 19.30 tot 21.15 uur.
- Deelname is gratis, wel is er de mogelijkheid om een vrijwillige gift over te maken.
- De avond wordt verzorgd via een Zoom-meeting. U hoeft hiervoor niets op uw laptop te installeren.
- U kunt zich per mail opgeven via het volgende mailadres: werkgroepgmdieren@gmail.com. Wacht er niet te lang mee, vol is vol. *Na opgave krijgt u een link in de email en een handleiding toegestuurd.
- Als u geen ervaring heeft met "Zoom" geef dat dan s.v.p. aan in de mail. U krijgt dan voorafgaand de gelegenheid om even te oefenen.

AMNESTY INTERNATIONAL



Schrijfacties Amnesty International februari

Deze maand gaan de brieven naar Pakistan, Mexico en Iran. De brieven die u kunt sturen zijn als bijlagen bij de email van deze Nieuwsbrief gevoegd. Doet u weer mee? Alleen samen kunnen we dit onrecht bestrijden.

Pakistan: waar is mensenrechtenverdediger Idris Khattak?

Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit Pakistan wordt sinds november 2019, op basis van een vage aanklacht wegens spionage, op een onbekende plek vastgehouden door de autoriteiten. Hij kan zelfs de doodstraf krijgen. Het is zeer waarschijnlijk dat hij geen eerlijk proces krijgt en Amnesty vraagt u daarom de Pakistaanse autoriteiten op te roepen zijn verblijfplaats bekend te maken en ervoor te zorgen dat hij een eerlijk proces krijgt voor een burgerlijke rechtbank.



Mexico: ontslagen schoonmaker moet compensatie krijgen

Jorge Pérez Ortega (70) klaagde over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen covid-19 in het Mexicaanse ziekenhuis waar hij als schoonmaker werkte. Prompt werd hij ontslagen. Zijn ontslag is in strijd met de regelgeving in Mexico. Ortega verdiende een mager loontje. Hij en zijn collega's kregen van het schoonmaakbedrijf geen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen covid-19

uitgereikt. De Mexicaanse overheid is als opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor het onterechte ontslag van Jorge en moet hem daarvoor compenseren.



Iran: Laat Koerdische Zeynab Jalalian vrij

Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar activiteiten voor een Koerdische oppositiegroep. De autoriteiten beschuldigen haar van 'vijandschap tegen God' en 'gewapende strijd tegen de staat', hoewel daar geen enkel bewijs voor is. Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een levenslange gevangenisstraf uit. In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld en sinds april 2020 werd ze van de ene naar de andere gevangenis versleept, ver weg van haar familie in de provincie West-Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige problemen met haar gezondheid als gevolg van covid-19. Maar de autoriteiten weigeren haar de medische zorg die ze nodig heeft, tenzij ze een gefilmde 'bekentenis' aflegt. Amnesty beschouwt Zeynab als gewetensgevangene en roept de autoriteiten op haar onmiddellijk vrij te laten.



Laat ons verandering zijn

Laat ons geen vooruitgang noemen,
Waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
Waar een ander minder van wordt
Laat ons geen vrijheid noemen,
Wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
Waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. Laat
ons zelf de verandering zijn,
Die we in de wereld willen zien.

Mahatma Ghandi



OM GOD
TE BEREIKEN,
HEB JE GEEN
BELTEGOED
NODIG

visjeposters.nl

visje

De nieuwsbrief

Voor mij is de nieuwsbrief het koffie moment na de dienst. Je spreekt elkaar en inderdaad de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld kortom contact. Hoe leuk zou het zijn wanneer deze momenten van contact niet beperkt blijven tot een paar mensen maar dat we via de nieuwsbrief, zeker zolang het nog niet anders kan, elkaar ontmoeten. Dus deel

zodat we op het moment dat we elkaar weer ontmoeten niet een heel jaar te overbruggen hebben, maar weet hebben van elkaar.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Een mooie gedachte delen of een bijzondere gebeurtenis? U bent van harte welkom. Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).

Met een hartelijke groet,

*Lidy te Hennepe
Tineke van Middelkoop
Fred Haandrikman*

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

*E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
Tel. 06-21595529*



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl