



Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
<https://spankeren.protestantsekerk.net>

“Genoeg” – voor u gelezen

“Het is genoeg dat elke dag zijn eigen kwaad heeft. Als je de dag van morgen helemaal in Gods’ hand legt en vandaag ontvangt wat je voor het leven nodig hebt, ben je echt veilig gesteld. Wat je vandaag van God ontvangt, maakt je vrij van morgen” (auteur: Dietrich Bonhoeffer)

Kerkdiensten komende zondagen

A.s. zondag zal onze eigen predikante ds. J.B. Quik-Verweij voorgaan in de dienst te Spankeren. Tijdens deze dienst zal er teruggeblikt worden op het Moldavie-project en wordt het nieuwe project onthult. De werkgroep Kerk in Actie Dieren - Spankeren eo. hoopt met swung weer geld te generen. U zult vanuit deze diaconale hoek er zeker meer van gaan horen de komende 2/3 jaar. Ook deze viering wordt weer digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.



**kerkdienst
gemist.nl**

Kerkdiensten on-line te volgen

Het is mogelijk om alle diensten vanuit onze Petruskerk live te volgen op internet, via de website kerkdienstgemist.nl. U kunt ook op een later moment de diensten gaan bekijken. Hierbij is het goed om te weten dat op het eerste scherm met de diensten van Spankeren niet alle kerkdiensten staan. Wilt u eerdere diensten zien, klik dan op de knop ‘Alle uitzendingen onderaan het scherm.

Door de volgende link in te voeren in uw webbrowser gaat u direct naar deze website:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

Tip: sla deze website op bij uw favorieten.

Bloemengroet

Op zondag 31 januari gingen de bloemen naar de doopouders, naar Dicky Hagens (Dieren) en ook naar Dien Hagens (Oude Plataan) die 5 februari a.s. 100 jaar is geworden. Wilt u haar misschien post sturen: Zutphensestraatweg 5 – kamer 125, 6953 CG Dieren.



Op zondag 7 februari zijn de bloemen bestemd voor mevr. M. van der Veen (Spankeren) en dhr. F. Haandrikman (Dieren N.O)

Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren eo

Op zondag 7 februari daagt de werkgroep Kerk in Actie Dieren - Spankeren e.o. alle jongeren tot 12 jaar uit: kleur de kleurplaat! Uit alle deelnemers van deze kleurplaatwedstrijd wordt zondag 14-2-21 een winnaar (m/v) gekozen. Deze winnende kleurplaat wordt de basis van een placemat voor de maaltijden die de werkgroep nog wil gaan organiseren als geldwervingsactie voor het nieuwe project. U kunt de kleurplaat opvragen bij Gert-Jan en Elly Meijer (gert-jan.en.elly.meijer@xs4all.nl) of downloaden van de website van de Protestantse kerk Dieren. En...Rainbow de duif vliegt a.s zondag in onze kerk: allemaal kijken dus!.

Niet alleen

Platform #Nietalleen biedt nog steeds in deze onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Iedereen kan met zijn of haar vraag bellen naar 0800-1322. U wordt dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.



Hartenwens voor kerk en wereld

De expo-wand is al gevuld met verschillende hartenwensen. Elke zondag worden ze aangereikt en door mij voorgelezen. In kunt ze tot en met 14 februari inleveren: doen.



Piekeren of puzzelen?

Voor wie het nog niet gelezen heeft: we zijn een P.P.B gestart: een Petrus Puzzel Bank! Via Gé Eikelboom kunt u vrijblijvend een puzzel lenen. Wie een puzzel over heeft, kan deze ook meteen uitlenen. De contactgegevens voor deze "P.P.B" is 06-53892819 (Harderwijkerweg 71 in Laag-Soeren). Bel, vraag, ruil en puzzel: succes

Avondklok of ochtendklok

Trijntje Oosterhuis (de dochter van de bekende Huub Oosterhuis, de dichter/dominee van verschillende mooie liedboekliederen) introduceerde bij de avondklok meteen de "Ochtendklok Challenge": drie uur eerder opstaan: om 5 uur beginnen met mediteren, daarna ochtendgymnastiek en als beloning vervolgens naar buiten voor de frisse neus. En natuurlijk ook drie uur eerder naar bed. (klokke 21:00 uur). Dan ontgaat de avondklok je meteen!

Vaccineren

Een prachtige foto van de Salisbury Cathedral (Engeland) trok mijn aandacht via internet. Wist u dat deze kerk een vaccinatiecentrum is geworden? De hoogte zorgt voor voldoende ventilatie en de orgelklanken van Johan Sebastian Bach bieden meteen extra hoop voor de groep op leeftijd die dààr komt vaccineren. Ik dacht: kan dat ook bij ons? Zou onze "Petrus" dat ook willen?

Zeg het met blik

Tijdens het winkelen kwam ik chocolademelk pakken met letters tegen, theezakjes met een vraag (bv. In welk tijdperk zou je wel eens willen zijn? Mijn antwoord: in de tijd van Jezus) en nu ook blikjes met een uitdagende gedachte of opmerking. Ik vond ze zo leuk dat ik u er een "blik" op gun 😊



Lammetje

Ik las het onder regio-nieuws: herderin Cynthia Berendsen meldde de geboorte van haar eerste lammetje op vrijdag 22-01-21. Volgens haar zullen er nog tussen de 120-150 lammetjes volgen. De Rhedense schaap kudde kunnen we dit jaar niet zelf bezoeken maar er is wel een livestream: succes met zoeken en - vooral - vinden van " wollige moeder en kind" op de computer!

Enquête – graag weer zingen

Zaterdag 23 Januari meldde Trouw dat een enquête in coronatijd onder 3000 mensen (via Stichting Kerkbalans) vooral duidelijk heeft gemaakt dat kerkgangers en kerkbezoekers het samen zingen missen. (zelfs dàt nog meer dan het samenzijn). Dat moet u bekend in de oren klinken. Maar straks halen we in de Petruskerk en de Boskapel vast wel de schade in.

Pop-up fietsmuseum

Opeens zag ik dat we in Dieren een museum rijker zijn. Tegenover “de Gazelle” is een pop-up museum gekomen. De gemeente Rheden is één van de sponsoren en zo doen we opeens mee in de vaart der volkeren! Nu nog turen door de ramen: straks zelf even de fiets van Henny Kuiper aanraken. Lijkt u dat wat?



Afscheid nemen

Afscheid nemen is ook opruimen en spullen aan de rechtmatige eigenaar geven. Zo'n 22 jaar geleden kreeg ik van diaken Gerrit Meijer een avondmaalsetje om thuis avondmaal te (kunnen) vieren. Dat is inmiddels ook een aantal keren gebeurd, o.a. ook in Veenendaal bij dhr. en mevr. Westerdijk. Daar bewaar (ook) ik goede herinneringen aan. De koffer hoort bij Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord - Oost. Hij wordt voortaan door één van uw kerkenraadsleden bewaard. En wie thuis avondmaal wil vieren, weet nu dat dit echt kan.

tot slot

“Ik geloof” – voor u gelezen

“Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Hiervoor heeft Hij mensen nodig die in alles het goede zoeken. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat we niet op onszelf maar op Hem vertrouwen”.
(auteur: Dietrich Bonhoeffer)



Met een hartelijke groet

Ds. J.B. Quik-Verweij
Fred Haandrikman

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O

Tel. - Fred Haandrikman: 0313-422223

Tel. - ds. Quik-Verweij: 0575-567778

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail:

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl